

## Ingewikkelde vragen

Ik houd van vragen. Mijn geest groeit erdoor. En hoe moeilijker de vrager, hoe leuker ik het vind. Daarom vond ik het beantwoorden van de vragen in dit boek ook zo fijn. Ze bevatten een aantal van de meest uitdagende vragen die ik ooit ontvangen heb over de stof uit *Gesprekken met God* en ze weerspiegelen de passies, frustraties, interesses en merkwaardigheden van een aantal bijzonder innemende en moedige mensen.

Door dit boek heen heb ik geprobeerd de vragen te ordenen per onderwerp. Sommige schrijvers hadden echter duidelijk niet de bedoeling om zich te beperken tot één onderwerp per brief. Ik heb erover gedacht om deze brieven met meerdere onderwerpen in stukjes te knippen en de verschillende delen in meer definieerbare categorieën te plaatsen, maar uiteindelijk vond ik dat dat veel zou hebben afgedaan aan de kracht van deze brieven. Deze vragen zijn zo boeiend, juist omdat ze ingewikkeld en complex zijn.

Het leven is dat natuurlijk ook. Dus hier zijn ze, vragen die uit het leven gegrepen zijn. Echte vragen, over het echte leven, van echte mensen.



### WAAROM DOEN MENSEN ELKAAR PIJN?

Ik heet Penny en ik geloof dat het enige woord dat beschrijft hoe ik me voelde toen ik je boek las, is: wauw! Neale, dit zijn de vragen die jouw boek bij me opriep.

(1) Ik begrijp nog steeds niet waarom mensen in relaties, vooral in families, elkaar voortdurend pijn doen en de relaties op en neer gaan. Heeft het te maken met het uitwerken van karma van vorige levens?

(2) In jouw boek zegt God dat de kleur wit niet betekent zonder kleur, maar

inclusief kleur. Geldt dit ook voor ras? Betekent dit dat een blank persoon de combinatie van alle andere rassen vertegenwoordigt? Als Afro-Amerikaanse ben ik nieuwsgierig waarom God verschillende rassen schiep, en naar Zijn/ Haar gedachten over de huidige rassenkwesties. Ik weet dat geen enkel ras superieur is aan een ander, maar ik wil het gewoon graag van God horen... hoewel ik het al weet.

(3) Weet je zeker dat er geen duivel is? Wie was Lucifer? Er is kwaad in deze wereld, maar is de mens de enige bron? Is er niet ergens een kwade geest? Realiseer je je, als we dit werkelijk geloven, van hoeveel angst dit ons bevrijdt – en hoe het ons laat zien wat een vermogen we hebben?

(4) Hoe laat ik mijn enorme angst over alles los?

(5) Is God een 'hij' of een 'zij'? Wat is het? En hoe moeten we haar noemen? Maakt dat haar uit? Kan het haar zelfs wat schelen? Ik zou nooit zo'n gekscherende vraag hebben gesteld voordat ik je boek had gelezen.

(6) Zijn er ook goede, georganiseerde religies die het merendeel van Gods ware boodschappen toelaten? Ik ben katholiek opgevoed, maar ben uit de kerk gestapt toen ik mijn zoektocht naar de waarheid begon. Ik weet niet hoe ik mezelf nu zou moeten omschrijven, behalve 'Kind van God'. Ik geloof absoluut in Jezus (omdat hij mij keer op keer antwoord gaf), dus ik neem aan dat ik daarom een soort Christen ben. Ik geloof in een groot deel van de denkwijze van new age, maar niet in alles daarvan. Dus misschien ben ik een Christelijke New Age Mysticus (glimlach).

En tenslotte (7), hoe kan ik met de Godin praten? Zal Zij met mij praten, ondanks al mijn angsten en twijfels? Hoe maak ik contact met Haar? Het klinkt gek, maar ik wil Haar horen zeggen dat Zij ook van mij houdt en Haar liefde voelen. Ik wil mijn leven wijden aan het helpen van anderen die het minder goed getroffen hebben dan ik, maar ik heb de behoefte Haar te vragen op welk gebied ik mijn hulp zal aanbieden – aids, daklozen, kinderen? Waar! Kan jij me helpen? Ik hoop dat je de oprechtheid van mijn brief kunt voelen, en ik heb er alle vertrouwen in dat je me zult antwoorden. Met veel liefde en dank, Penny.

**MIJN GEWELDIGE, GEWELDIGE PENNY**, natuurlijk beantwoord ik je brief! En wat een brief! Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Laten we je vragen een voor een bekijken.

(1) Mensen doen elkaar pijn in relaties omdat ze dat doen. Ze doen het omdat

ze het doen, Penny. Er is geen diepere reden voor, zoals 'karma van vorige levens uitwerken', enz. Het is iets dat gewoon gebeurt. Het hoort bij het leven. Niemand doet een ander pijn vanuit gemene bedoelingen. Onthoud deze twee belangrijke lessen, Penny:

- Niemand handelt onbehoorlijk, gezien vanuit zijn of haar idee van de wereld
- Iedere aanval is een roep om hulp

Mensen doen elkaar pijn omdat ze iets willen waarvan ze denken dat ze het niet kunnen krijgen, of omdat ze iets hebben dat ze niet willen hebben. Ze bevinden zich in een van deze twee omstandigheden en weten niet wat ze eraan kunnen doen. Ze denken dat de enige manier om hun zin te krijgen, hun verlangens vervuld te zien, etc., is door iemand pijn te doen. Ze hoeven dat niet te doen, maar dat weten ze niet. Ze begrijpen niet hoe ze kunnen 'hebben wat ze willen' of 'niet hebben wat ze niet willen' zonder iemand anders pijn te doen.

Het probleem is kennis, niet intentie.

Begroet ieder geval van pijn met compassie en liefde. Compassie met het gebrek aan begrip van de ander (we hebben dat allemaal ooit wel eens meegemaakt), liefde voor de menselijkheid van de ander en zijn of haar pogingen – hoe misleid klaarblijkelijk ook – zijn of haar problemen op te lossen en te blijven proberen iets van zijn of haar leven te maken.

We zijn bezig met een proces van worden. Van creëren. Van zijn. Sommigen van ons 'zijn' meer dan anderen. Zo is het gewoon. Dat is wat ik 'Zijnheid' noem. Dat is gewoon wat waar is. Accepteer dat met een glimlach. Omarm het met liefde in je hart. Begrijp, ten diepste, dat niemand jou pijn wil doen. Ze doen het gewoon onbedoeld, of misschien wel opzettelijk, omdat ze geen andere manier kennen om te ervaren wat zij verlangen. Negeer de pijn, de volgende keer dat iemand je pijn doet, en stel de enige vraag die ertoe doet: wat is het waar je zo wanhopig naar verlangt dat je denkt dat je me pijn moet doen om het te krijgen? Je kunt deze vraag in stilte stellen, in je eigen hart, of, als je een bijzonder open en eerlijke relatie hebt met die ander, kun je de vraag ook echt hardop stellen. Probeer het eens. Het werkt geweldig om woordenwisselingen te stoppen. Het werkt geweldig om een eind te maken aan scheldpartijen.

Wat is het waar je zo wanhopig naar verlangt dat je denkt dat je me pijn moet doen om het te krijgen?

Wat is het wat je op dit moment wilt hebben of voelen?

Is er een manier waarop ik jou kan helpen dat te hebben, zonder dat ik daarvoor mezelf geweld hoeft aan te doen?

Zelfs als je ze in stilte stelt, in je eigen hart, kunnen deze vragen het moment zo ingrijpend, zo onmiddellijk, zo krachtig veranderen, dat je niet eens weet wat er gebeurde. En je ‘partner’ in deze dans zal zich afvragen op welk nieuw niveau van meesterschap jij bent aangeland! Er valt nog zoveel meer te zeggen over dit onderwerp.

(2) Ik kan hier niet voor God spreken, Penny. En dat gezegd hebbende, wil ik een verklaring afleggen over alles wat in deze brieven staat. Deze brieven zijn geen verlengde van het boek *Gesprekken met God*.

Ik verkeer momenteel niet op dat niveau waarop ik wanneer ik maar wil kan gaan zitten en het soort informatie kan ontvangen dat tot mij kwam voor dat boek. Zoals ik in *Boek 1* heb uitgelegd, heeft het ontvangen van deze teksten een jaar geduurd. *Boek 2* duurde ook een jaar. En *Boek 3* zelfs nog langer. Dus ik beweer niet dat de brief die je nu in je hand houdt een rechtstreeks bericht van God is, of het resultaat van geïnspireerd schrijven, een term die ik gebruik om de trilogie *Gesprekken met God* mee te omschrijven. Deze brieven aan lezers geven weer wat ik zelf van de trilogie heb geleerd. Het zijn mijn interpretaties, gebaseerd op meer dan zes jaar van ‘dictaat opnemen’ voor de trilogie. Ik wil daar duidelijk over zijn. Ik wil me verre houden van enig paradigma dat beweert dat “Wat Neale zegt is wat God zegt”. Het zou een enorme – en ik bedoel echt gigantische – vergissing zijn om zo’n paradigma rondom mijn persoon te creëren.

Dan nu over je vragen met betrekking tot rassen, Penny. Ik geloof niet dat het zogenoemde ‘blanke ras’ de combinatie van alle andere rassen vertegenwoordigt, het is eenvoudig een van de uitlopers van het Moederras, met een huidskleur en fysieke kenmerken die niets meer of minder zijn dan het resultaat van biologische noodzaak tot overleven in de vroegste fasen van de menselijke ontwikkeling, gebaseerd op de omstandigheden waarin de verschillende volkeren op de planeet op dat moment leefden. Deze rassen blijven doorgroeien ten gevolge van de erfelijke genenpoel die toenmaals is ontworpen en sindsdien door opvolgende generaties is doorgegeven.

Voor wat betreft ‘waarom God verschillende rassen geschapen heeft’; ik denk niet dat God op een goede morgen ging zitten en zei: “ik zal vele verschillende rassen scheppen, elk met een andere kleur en kenmerken.” Ik denk dat God het proces van het leven eenvoudig laat bestaan en dat uit het proces van het leven alles geschapen wordt. Niet alleen rassen, ook vulkanen. Orkanen. Aardbevingen. Menselijke fouten en vergissingen. Schijnrechtvaardigheid. Goedheid en barmhartigheid. Noem maar op. Ik geloof niet dat God ergens daarboven zit en al die ‘voorwaarden en

condities' van de menselijke ervaring een voor een creëert, of zelfs allemaal tegelijk, in één meesterlijke zwaai. Ik denk dat God eenvoudig het leven zelf geschapen heeft, zoals wij het in het fysieke universum gedefinieerd hebben, met een uitzonderlijk stel wetten die het wie, wat, waar en waarom van de dingen bepalen. Wetenschap is de poging van de mens deze wetten te ontdekken, ze te begrijpen en er dan mee te werken om het gewenste resultaat te bereiken. Er is zelfs een spirituele beweging genaamd 'Religious Science', die zich baseert op de gedachte dat de wetten van God door de mens begrepen kunnen worden, en met voorspelbare en constante resultaten gebruikt kunnen worden.

Ik weet niet wat Gods "gedachten over de huidige rassenkwesties" zijn. Dat zou je Haar moeten vragen. Ik heb echter wel een vermoeden hoe God deze vraag zou kunnen beantwoorden. Ik denk dat God zou zeggen: "Menselijke wezens hebben laten zien dat zij een buitengewone neiging hebben te kijken naar alles waarin ze van elkaar verschillen en dat hen van elkaar te laten scheiden. Jullie hebben een soort gecreëerd die verschillen niet goed verdraagt. Het is deze ene menselijke tekortkoming die geleid heeft tot de enorme ellende die jullie planeet teistert. Als jullie je over jullie verschillen heen konden zetten en op konden houden ze te zien als dat wat jullie scheidt; als jullie je met liefde konden richten op die aspecten van jullie wezen die jullie gemeenschappelijk hebben – het verlangen naar vrede, de wens liefde te geven en te ontvangen, de hoop op een waardig leven in een wereld van vrije keuze, het hevige verlangen naar een kans voor ieder van jullie om het hoogste te bereiken dat binnen je vermogen ligt, en de ijverige en eindeloze drang in jullie om uitdrukking te geven aan het allerbeste dat jullie zijn – als jullie dit konden zien als de aspecten van de mensheid die ertoe doen, ze zouden aanmoedigen en koesteren, voeden en versterken, in plaats van je angst, boosheid, haat en wantrouwen over jullie verschillen te versterken, dan zou de gehele menselijke ervaring voor altijd veranderen en zouden jullie leven in het paradijs dat ik oorspronkelijk voor jullie schiep."

En volgens mijn interpretatie van *Gesprekken met God* geloof ik ook dat God zou zeggen: "Mijn unieke schat, Penny: Natuurlijk is het waar dat geen enkel ras 'superieur' is aan een ander. In de ultieme realiteit bestaat geen enkele vorm van superioriteit, want jullie zijn allemaal 'superieur', en dus is niemand meer superieur dan een ander. Dat is wat bedoeld wordt met de leer dat jullie geschapen zijn, jullie allemaal, naar 'beeld en gelijkenis van God'. Dit is wat bedoeld wordt met de diepzinnige verklaring die aan de basis staat van jouw eigen land: dat alle mensen gelijk geschapen zijn."