

Neale Donald Walsch

Lichtdragers

Uitdrukking geven aan wie je werkelijk bent



Krijg inzicht in het doel van je leven

Laten we dan nu kijken naar de eerste Stap in je proces om een *Lichtdrager* te worden.

Als je bent zoals de meeste mensen, dan zul je in je jonge jaren weinig hebben nagedacht over de Bedoeling van het Leven. Daardoor heb je vermoedelijk heel wat tijd besteed aan dingen die er aan het eind van je leven niet toe doen, die niets te betekenen hebben gehad. Voor jou niet, voor niemand.

Als je op de ontwikkelingssnelweg wilt komen, moet je werkelijk elk gouden moment van het Leven op zijn allerbest gebruiken.

Je kunt pas weten wat dat is, als je een besluit neemt over een Bedoeling. Dat wil zeggen, je kunt niet besluiten *hoe* je komt waar je naartoe wilt gaan, tenzij je besluit *waar* je naartoe gaat.

Op een dag stopte een man in een auto op de hoek van een vriendelijke straat in een vriendelijk stadje en wenkte naar een dichtbijzijnd vriendelijk persoon.

‘Neemt u mij niet kwalijk’ zei de bestuurder ‘maar ik geloof dat ik verdwaald ben. Wilt u zo vriendelijk zijn om mij de weg te wijzen?’

‘Natuurlijk, meneer’, zei de persoon. ‘Waar probeert u naartoe te rijden?’

‘Ik weet het niet’, zei de bestuurder.

‘Wel meneer’, zei de persoon die hem probeerde te helpen, ‘u moet me eerst vertellen waar u naartoe wilt voor ik u kan vertellen hoe u daar komt.’

Als je leven geen richting heeft, dan komt dat omdat jij er geen richting aan hebt gegeven. Als je niets tot stand hebt gebracht in je leven, dan komt dat omdat je niet weet wat je wilt bereiken. Als je leven doelloos lijkt, dan komt dat omdat je niet hebt geprobeerd om het te gebruiken als een gereedschap waarmee je er een bedoeling aan geeft.

Dat brengt ons op Principe 1:

Het leven heeft geen bedoeling.



PRINCIPE 1

Het Leven
heeft geen bedoeling...
en dat is
Gods Grootste Gave



Dit zou wel eens een schok kunnen zijn voor al diegenen die denken dat het leven een bedoeling heeft en dat het onze taak is die te vinden, bloot te leggen, te leren, te ontraadselen, op de één of andere manier, ooit, ergens te ontdekken – en er dan naar te leven.

Het zou ook wel eens als een schok kunnen komen voor diegenen, die denken dat ze de Bedoeling van Het Leven *al wel* hebben gevonden en er naar leven. (De meeste mensen die in deze categorie vallen hebben niet echt de Bedoeling van Het Leven ‘ontdekt’, er is ze *verteld* wat de Bedoeling van Het Leven is en ze hebben dat geaccepteerd.)

Maar er is helemaal geen Bedoeling. Het Leven heeft helemaal geen Bedoeling. Als het Leven een Bedoeling had, wie zou die dan aan het Leven geven? En als je zegt God, waarom zou God een Bedoeling creëren en er ons dan 50 jaar naar laten zoeken? (En als maatschappij al wel 50 duizend jaar.) En als je zegt dat God ons niet laat zoeken, maar ons het antwoord heeft gegeven, waarom heeft God ons dan het antwoord niet zo gegeven dat we het gemakkelijk konden begrijpen en zo geformuleerd dat we het er allemaal mee eens konden zijn? En als je zegt, dat God dat heeft gedaan, dan heb je de laatste tijd niet naar de wereld gekeken.

Nee, God heeft dat niet gedaan. En de reden waarom God ons niet heeft verteld wat de Bedoeling van Leven is, is omdat er geen Doel van Leven is. Het Leven is zonder bedoeling, doelloos.

En dat is het grootste cadeau van God.

Denk eens na.

God heeft Zijn Bedoeling niet op alle pagina's van het Leven gestempeld, omdat het Leven een Open Boek is. Het is een boek, dat aan ons is om te schrijven. Het is aan ons om te besluiten welk bedoeling wij er aan geven.

Als God een doel had gekozen – als God planmatig een doel had ontworpen – zou God ons dan niet vertellen wat dat doel was? Zou God ons tientallen jaren, eeuwen laten zoeken en zoeken en zoeken naar de bedoeling van dit alles?

Tegen degenen, die nu denken, 'Maar God heeft het doel van het leven wel degelijk aangegeven!' wil ik zeggen: als dat zo is, heeft God dat niet best gedaan, want als je om je heen kijkt, zie je dat niemand het heeft begrepen.

Oké, een paar. Een paar denken, dat ze het hebben begrepen. Zij kennen het doel van het leven, het zijn alleen al die andere mensen, die er niets van snappen.

Dat is natuurlijk het standpunt dat door veel van de belangrijkste godsdiensten op aarde wordt ingenomen. Deze godsdiensten onderwijzen dat zij weten wat het doel van het leven is. Er zijn er zelfs een stuk of twee, die zeggen dat zij zelf het doel van het leven zijn, en dat we alleen maar de richtlijnen van die speciale godsdienst hoeven te volgen om God een allemachtig plezier te doen – en gered te zijn.